

Nieuwsbrief van en voor ouders van De Mozaïek - 17^{de} jaargang - november 2017
www.lagerschoolblauwput.be - www.oudersmozaiek.be -
 je vindt ons ook op facebook

De Mozaïek bruist!! Maar dat wisten jullie al! In dit nummer vinden jullie een kleine greep uit enkele highlights van de voorbije maand.

En ... denken we ook aan meester Luc.

Prinsheerlijk Plassen!

Jawel, jawel, eindelijk was het zover! De rode loper werd uitgerold voor de nieuwe toiletten! Kuisdames Carla & Jacqueline brachten de laatste hand aan de officiële opening. Meneer Geert moest superdringend... Gelukkig gaf Paus Vincentius I de zegen voor heerlijk plasplezier!



“De nieuwe toiletten hebben een mooie kleur en ze ruiken nog goed. Bij de opening was er een toneeltje dat vond ik leuk. Er was schuimzeep voor onze handen te wassen en heel veel toiletpapier aanwezig. En gelukkig nog geen spinnen.” (Karlijn 4C).

“De oude WC's op de Mozaïek waren vies en stonken. Maar we mochten er gelukkig niet lang blijven. Ik hoop voor alle kinderen van de Mozaïek dat deze toiletten zo mooi blijven, zoals mijn zussen vertellen.” (Nathan, oud-leerling).

“De nieuwe toiletten zijn geweldig!! We keken er al lang naar uit. Het was super!! Meester Bart en meester Pieter waren de poetsvrouwen en meneer Geert moest dringend plassen. Het was wel tof met de rode loper en de trompetten. Meneer Geert opende ze feestelijk met het doorknippen van het lint. De muren zijn nu mooi wit geverfd en het ruikt er binnen fris. De slotjes van de deuren gaan wel nog wat stroef, maar dat zal wel beteren. Ik kan alleen maar hopen dat ze niet worden als de oude WC's.” (Silke 4C)

“Wat ik me vooral herinner van de WC's in de Mozaïek is de vieze geur die er altijd hing. Ze waren ook oud en versleten. Vaak ontbrak er een deur aan een WC hokje.” (Xander, oud-leerling)

Voor in je agenda

Gezellige vergaderingen van de Ouderraad, telkens om 20u15 in de leraarskamer:

Woensdag 15 november 2017 - Maandag 15 januari 2018 - Donderdag 15 maart 2018 - Dinsdag 8 mei 2018 - Donderdag 21 juni 2018

Het eerste **oudercontact** met rapport gaat dit schooljaar na de Herfstvakantie door, op **donderdag 9 november 2017**.

DVDJB!

Tsjik Tsjak Vollen Bak! Op vrijdag 20 oktober was het weer zover: De Dag van de Jeugdbeweging!

Over heel Vlaanderen kwamen alle kinderen in hun jeugdbewegingstenue naar school! Ook in de Mozaïek was het weer een kleurrijke bende! Juf Kristien nam deze vrolijke foto (er zitten zelfs 'Grote Kindjes' bij ©. Juf Ilse en Meester Vincent blijven eeuwige jeugdbewegingsschavuiten!)



KiVa Kick-Off!

Samen de handen in elkaar voor een nieuw en heerlijk KiVa-jaar op De Mozaïek!



Dank je wel, Meester Luc

Op 12 september 2017 overleed Meester Luc. We staan dankbaar stil bij een zeer bijzondere leerkracht en collega van De Mozaïek.



Juf Ann vertelt:

“Toen ik in de Sint-Pietersschool (toen nog 'de jongensschool') begon, waren er niet zoveel jonge leerkrachten. De meeste meesters waren al wat ouder en de enige vrouwelijke collega's waren juf Eliane, juf Karien en juf Hilde (gym). Meester Luc stond in het zesde leerjaar en ik in het vijfde.”

“Tijdens de speeltijden ging het er toen veel rustiger aan toe dan nu; er werd tijdens elke voormiddagspeeltijd met de kaarten gespeeld. Meester Luc en ik namen het dan meestal op tegen de oudere collega's. Er werd voor centjes gespeeld en dus maakten we gebruik van 'klapspel' (= kaarten doorfluisteren), kaarten tonen zonder dat de anderen het zagen en schoppen onder de tafel.”

“Ook op andere momenten was Luc altijd bereid om mee grapjes uit te halen met de andere collega's; hij had maar een half woord nodig of reageerde al met: 'Ja, kom, we doen dat!'”

“Stilaan kwamen er meer en meer jonge collega's bij en gingen wij tot de al wat oudere generatie behoren, maar onze streken bleven; alleen kregen we nu versterking van enkele jongere mensen.”

“Meester Luc veranderde van leerjaar; hij ging lesgeven in het vierde. Ook daar werd hij door de leerlingen op handen gedragen; hij kon dan ook prachtige verhalen vertellen. Toen mijn jongste zoon bij hem in de klas zat, kwam die ook meestal zingend thuis.”

“Enkele jaren later merkten de collega's dat Luc heel vaak dingen begon te vergeten. Hijzelf had het er ook erg moeilijk mee. Toch probeerde hij er nog steeds even goed te staan als voorheen, mede met de hulp van zijn vrouw en van juf Veerle, die mee zijn planning in het oog hield en tijdens

elke speeltijd even naging of alles ok was. Maar uiteindelijk was het voor hem niet meer houdbaar en moest hij afscheid nemen van onze school. Dat viel hem zeer zwaar, want lesgeven was het liefste wat hij deed!”

“Hij kwam nog enkele keren naar onze kerstfeestjes en vorig schooljaar kwam hij naar de afscheidsreceptie van mevrouw Ann, maar je zag dat het hem echt pijn deed.”

“Op 12 september is meester Luc dan stilletjes van deze wereld verdwenen.

“We zullen hem niet meer zien, maar hij blijft zeker verder leven in zijn en onze verhalen. Echt dood ben je immers pas als men je is vergeten!”



Een stukje uit de afscheidsrede (Juf Karien en Juf Hilde)

Luc, Meester Luc, voor zovelen,...

Luc, je was “**Meester**” in hart en nieren. Onze school was je leven, je roeping, je hobby, je alles... Doordat je zoveel jaren met zo'n warm enthousiasme, zo'n groot verantwoordelijkheidsgevoel en zoveel goesting bij ons collega was, was je één van de steunpilaren. Iemand die onbewust, maar duidelijk mee zijn stempel drukte en de school maakte tot wat ze vandaag nog is.

Je was een echte **levensgenieter**: een grap uithalen bij collega's, een keertje lekker vals spelen tijdens het kaarten, een glaasje drinken op vrijdagavond, de teamactiviteiten, een sterke mop, een gezellige babbel....

Jij die de kinderen zo graag aansprak met “kapoen” genoot van hun blijheid en plezier.

Slaap zacht lieve collega...

En zoals onze nieuwe directeur Geert het zo mooi verwoordde: “De sporen die jij achterlaat zijn onuitwisbaar. Ze zitten in de school, in het gebouw en in de harten van al je collega's ...”

We vergeten je nooit!

november 2017

Ma	Di	Wo	Do	Vrij	Za	Zo
30	31	1	2	3	4	5
HERFSTVAKANTIE						
6 1A-2C: zwemmen	7 2AB: zwemmen	8 2ABC: start groepjeslezen 3ABC: zwemmen	9 6ABC: zwemmen Individueel oudercontact Rapport	10	11	12
13 1BC: zwemmen 5A: medisch onderzoek	14 3ABC: bezoek witloofmuseum 6ABC: uitstap Vlaams Parlement + VRT	15 4ABC: zwemmen	16 5ABC: zwemmen	17 5ABC: toneel: 'vluchtwegen' (Minnepoort)	18	19
20 1A-2C: zwemmen	21 2AB: zwemmen 5B: medisch onderzoek	22 VRIJAF Pedagogische studiedag	23 6ABC: zwemmen	24 3C: medisch onderzoek	25	26
27 1BC: zwemmen	28	29 4ABC: zwemmen	30 5ABC: zwemmen	1	2	3